

## Viktiga årtal i Trollhättans historia

Stenåldern 5000 f.kr.	Boningsplatser på de små öarna Stenverktyg funna
Yngre stenålder	Bosättningar på öarna och stranden. Fynd av flint- och stenverktyg
Bronsålder	Eldhärदार funna vid Forngården samt röse.
Järnåldern	Gravurnor och keramik funna samt eldhärदार vid Håjums gård.
Yngre järnåldern	Bebyggelsen var sparsam utmed älven. Den var större på slätten och längre upp efter älven samt vid Malöga by. Här fanns en kyrka från början av medeltiden
1000-talet	Det kan möjligen funnits enklare kvarnar av typen skvaltkvarn. I Västgötalagen talas om ”mylnor” som fanns vid vattendragen. Kvarndrift var föremål för en noggrann lagstiftning i början av 1200-talet.
1000-talet	Fisket var livligt i älven
1064	Danske kungen Harald Hårdråde drar 60 skepp förbi fallen på sin väg till Väneren
1178	Norsk här under Sverre Sigurdsson anfaller bygden.
1200-talet	Malöga kyrka nämns i Västgötalagen i början av århundradet.
1200-talet	Bygden tillhörde Hullsjö bo
1273	Edsvägen då benämnd Gamlastigh finns berörd i skriftliga dokument
1300	Färjeläge fanns vid Naglumssund och på Malöga Hellegårds ägor.
1334	Malöga kyrka nämns i brev från påven i Avignon
1335	Träldomen avskaffas i Sverige av kung Magnus Eriksson
1351	Digerdöden, en pestsjukdom härjar hela Sverige och övriga europa
1366	Ekholms slott uppfördes av kungasonen Håkan Magnusson på en ö utanför nuvarande Stallbacka på den i dag kallade Slottsön.
1388	Drottning Margaretha besökte Bo Jonsson Grip på Ekholms slott
1400-talet	Vattennivån i älven låg ca 2,5 meter lägre än dagens nivå.
1413	”Trollhette quarn som för rentan allenast mal till husens tarv” Kvarn vid Ekholms slott (uppteckning i Erik af Pommerns skatte- eller jordebok) Första gången namnet Trollhättan påträffas i historiska annaler.
1434	Ekholms slott på Slottsön brändes av Engelbreks folk
1438	Slottet sattes i försvarsdugligt skick igen.
1450	Vattensågar börjar byggas i vårt land, kunskapen om dessa infördes av Vadstenamunkar. Danskarna krigshärjar hela Västergötland och brände slottet. Slottet byggdes upp igen.
1452	Slottet belägrades igen utan framgång av danskarna
1470	Krigen fortsätter, även åren 1497,1502 och 1519
1486	Omtalas vattensågar i Göta älv
1499	Fanns en ”sagoquarn” vid Lilla Edet
1500-talets början	Vattensågar var allmänna, troligen även vid Trollhättan. Gustav Vasa kallades för den svenska träindustrins fader. Livlig flottning förekom på älven.
1500 ca	Christian II:s här anfaller bygden.
1500-talet	Källstorps ursprungliga gård uppfördes
1500-talet	Västgöta regemente bildades
1511	Ekholms slott förstördes av danskarna under ”Bassefejden”
1519	Danskarna gjorde infall i Västergötland längs Götaälvdalen i februari månad.
1526	Hans Brask uppslag till kanal mellan Östersjön och Västerhaveet. ”Upp skall skäras emellan Vättern och Väneren för forslön och köpmäns gods skull”
1540	Gustav Vasa bestämde i vägförordningen att väg skulle gå från Nya Lödöse via Fors till Börsled och Bryggum och till Naglumssund.
1566	Gården Åker inom slussområdet omtalad-se 1813 och 2001
1563-1570	Väne härad härjades svårt av danskarna i nordiska 7-årskrigen

1583	Gården Olidan inom kanalområdet omtalad-se 1787
1587	Det s.k. Helgeandsbeslutet framlades. Däri heter det ”och then strömmen trulhetten och alle the ther bygde schulle göre cronan theraf Ränte”. Det var ett falsarium men ändock bevis för att vid dess framläggande det fanns sågar som skatteobjekt vid Trollhättan.
1600-talet	Sedan slussen blev färdig började den s.k. Edsvägen att utvecklas mer och mer.
1603	Det första Göteborg anlades på Hisingen
1607	Sluss i Lilla Edet anlades av Karl IX
1611	Omtalas i tingsprotokoll en sågkvarn troligen vid Hjulquarnsströmmen
1612	Danskarna brände i februari kyrkor och gårdar i häradet. I juni återkom Danskarna och fortsatte sin skövling av bygden
1619	Det nuvarande Göteborg börjar anläggas
1620	I Brätte dombok omtalas ”Borger Sågemästares såg vid Trollhättan”
1623	Grundlades Göteborg. Staden blev av stor betydelse för trävaruhandeln och sågindustrien i västsverige och därmed Trollhättan genom sina större resurser.
1624	Kungliga Västgöta/Dals regemente i Vänersborg har anor från detta år. Kallades Västgöta Kavalleriregemente
1630	Omtalas 10 mjölkvarnar vid Trollhättan, 6 frälse- och 4 krono. Mjölkvarnarna var ännu många fler än sågkvarnarna
1644	”Hannibalfejden”- krig i våra bygder under dansken Hannibal Sehested
1648-10-07	Jordrasat vid Intagan
1654	Kiettil Classons karta, den första tillförlitliga över trakten. Av vattenverken fanns 1 vid Hjulquarn, 3 på Spikön, 2 på Önan och 2 på västra stranden,
1657	Ronnums bro byggdes av Wärnschöld, brändes 1676
1657-1658	”Krabbefejden”-Krig i våra bygder mot danske anfallaren general Krabbe.
1658	Freden i Roskilde. Bohuslän blir svenskt och trollhättetrakten är inte längre gränstrakt. Äälsborgs fästning revs.
1661	Bohusläns regemente bildades som kavalleri, men ble sedan dragonregemente
1661-09-06	I Väne härads dombok omtalas 8 sågkvarnar vid Trollhättan. Några ägdes av göteborgare, några av vänersborgare och andra av bönder.
1665	På en karta i Johannes Herbinii Dissertationses de admirandi mundi cataractis finnes 17 vattenverk utsatta. ”På kvarnarna göra sig innevånarna icke ringa förtjänst”.
1670	Lades en bro över till Gullön.
1675-1676	Gyllenlöwefejden-norsk dansk här härjade i västra Västergötland. År 1676 brändes bron vid Rånnum vid reträtt av general Mörner natten mellan den 25 och 26 juni.
1676	Färjepråmarna vid Malöga och Överby brändes av norrmännen.
1682	Indelningsverket inom krigsmakten inrättades enligt beslut i riksdagen Samma år blir det ny bro vid Rånnum
1683	Alfhems kungsgård övertog styret av det gamla ”länsområdet”
1685	Västgöta regemente hade sin övningsplats på Nygårdsängen utanför Vänersborg där Scandic hotell nu ligger.
1686	Beslut om att alla i landet skulle av prästerna kyrkobokföras som födda, vigda och döda.
1687	1687 års jordebok. Reduktionsjordeboken. I denna omtalas 13 sågar och 7 mjölkvarnar. Andra uppgifter säger 11 sågar och 3 mjölkvarnar
1689	Styret över länsområdet överflyttades till Vänersborg.
1690	Ekholms slott skövlades av Karl XI:s folk i samband med reduktionen.
1694	Ny bro byggdes vid Rånnum
1697	Kvarnkommisionen med dess ptokoll. Skattläggning av kvarnarna vid Trollhättan. Där uppräknas 31, av vilka dock flera är nedlagda och öde.
1701-1916	Västgöta kavalleriregemente höll till på Axvalla hed. Flyttade 1916 till nya

	kaserner i Vänersborg
1705	Bild i Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna. Kvarnar även i de största fallen fastkedjade vid stranden.
1712	Vänebönder använde Överby äng för uppläggning av varor och uppställning av hästar, ängen blev förstörd och dispyt uppstod om skötseln
1714	Wilhelm Kruses karta över Trollhättan
1717	Karl XII utfärdar upprop från Lund om teckning av andelar i ett ”kompani eller gille” för att bygga slussar vid Trollhättan.
1718	Christoffer Polhem fick i uppdrag att bygga slussar vid Trollhättan. Arbetet tog sin början vid Rånnum och Karls grav. Bro vid Rånnum byggs av Polhem som senare revs 1934. Detta år var Karl XII, Christoffer Polhem och Emanuel Swedenborg på besök, de möttes vid fallen den 15 maj.
1719	Detta år nedlades arbetet. Sekreta utskottet ansåg att Polhem gjort förslaget ”för sin egen nyttas skull”.
1722	Tunhems prästgårds äldsta delar uppfördes.
1740	Ständerna gav sitt bifall till byggande av kanal vid Trollhättan men överlät åt regeringen att bestämma hur den skulle utföras
1746	Carl von Linné besökte Trollhättan på sin västgötaresa.
1747	Gilius Hillerström begär privilegium på en hammarsmedja, där skulle han tillverka sågblad ”så efter vanligt sätt som på Holländska facon”. (finbladiga sågar).
1748	Gilius Hillerström köpte av sekreterare Erland Kafle Lilla Håjum med bl.a. utmarken Trollhättebergen med kvarnar och stuguplatser. Hillerström bygger ”Nordkap” i kvarteret Näcken vis Strandgatan, Trollhättans äldsta hus. Besök av Pehr Elvius, Vetenskapsakademiens sekreterare. Vid Trollhättan fanns enligt hans rapport 8 sågkvarnar och 2 mjölkvarnar i gång.
1749 december	Började arbetet med sluss- och kanalbygget.
1751-1752	Uppfördes på Kafledammen två finbladiga sågar nr 1 och 2 i stället för nio andra som måste nedläggas då vattenståndet höjdes av Kaveldammen upp till 3 meter och lugnvatten uppstod. Vattenverken koncentrerades till Malgön och Önan. 1752 var slussen vid Brinkebergskulle, Tessins sluss och farleden genom Karls grav klara för trafik ner till Trollhättan, det fungerade dock dåligt.
1754	Kungligt besök i Trollhättan. Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Invigning av Ekeblads sluss. Första inskriptionen i Kungsgrottan. Linnés lärlunge Peter Kalm besöker Trollhättan.
1755	Utfärdas privilegium för Hillerström att anlägga ett manufakturverk.
1755-09-21	Flottbergsdammen slogs sönder av nedsläppt timmer. Hela slussarbetet nedlades. Elvius sluss nästan färdig.
1757	Polhems sluss färdig
1757-1762	Storskifte inom jorddelningsreformen infördes i landet.
1760	Slussen vid Brinkebergskulle skulle göras segelbar innan arbetet vid Trollhättan påbörjades.
1761	Stordriften börjar vid Trollhätta. Personal vid finbladiga sågarna: 1 faktor(disponent), 1 sågmästare, 17 sågare, 2 flottkarlar och några spännbärerskor.
1762	Upplades ett ”Trollhätte slussverks byggnadslotteri”. Hälften av vad detta lotteri inbragte skulle användas till Gustav II Adolfs staty i Stockholm.
1763	Edsvägen repareras för stora pengar ur järnexportens inkomster.
1767	Vänerns vattenstånd var 43 meter som lågvattenmärke.
1769	Mönsterskrivare Abraham Bahrman antas som skolmästare i Gärdhem
1770-1913	Bohusläns regemente vapenövade på Backamo
1772	Genom Kungl. Majs. Skrivelse den 26 augusti förbjöds varutransporter på

	Edsvägen.
1773	Sammanträder en tillsatt underdirektion vid Trollhättan. Vattenståndet i Vänern var 46 meter, sjöns högst kända värde.
1774	Anlägges den Antonssonska träbron från Kaveldammen till Jordsten.
1777	Slussarna vid Brinkebergskulle och Åkersström färdiga.
1778	Trafiken på Antonssonska träbron börjar. Den går från kajen vid nuvarande klaffbron till Åkersvass, avvecklades 1800 när slussarna byggs.
1779	Två nya slussar vid Åkersström, Gustavs slussar i Karls grav medger trafik ned till Trollhättan.
1780 se Regnells karta	Rådman Bahrman i Vänersborg uppför finbladiga fabriken nummer 3 i stället för tre mindre sågar vid Trollhättan. Trollhätte Brobolag övertog brofarten. Inköpte egendomarna där Trollhättan nu är beläget. Slussen vid Åkerström klar.
1782	Kungl. Maj. Beslöt att upprätta en ny färjestad med gästgiveri vid Gäddebäck. Vänerns vattenstånd var 45,75 meter detta år.
1787	Olidans mangårdsbyggnad färdig
1788	I augusti anfaller danskarna Sverige och krigshandlingar äger rum i våra bygder.
1791	Bohusläns regemente blev infanteriregemente
1792	Inlämnade Reinhold Antonsson till Kungl. Maj:t ett betänkande angående slussfarten.
1792-07-23	Peter P Bagge utger ”Wälmente tankar rörande Trollhätte slussfart”
1793-12-13	”Kungl. Maj:ts nådiga privilegium till upprättande af ett bolag som emot wissa förmoner kommer at besörja om Trollhätte Canal- och Slusswerks fullbordande och framgena underhållande”. Dickssonska sågara uppförs vid Önan, de ägdes av kanalbolaget och revs 1876. Under 1793 skrev Gustav IV Adolf sitt namn i kungsgrottan. Året 1793 beslutades om uppförandet av Trollhätte Kanal, soldater från tre regemente utförde arbetet
1794	Trollhätte slussbolag köpte egendomarna av Trollhätte Brobolag. Meurlanders karta över Trollhättan
1795	Gästgiveriet i kvarteret Parken byggs. Blev senare läkarbostad och revs 1878. Kanalverkets gamla kontorsbyggnad, nu sjöfartsverkets, vid Åkersberg uppförd.
1796	Sammanslogs Malöga sågkvarn och lilla Grevsågen till finbladiga sågarna nr 4 (jämte nummer 3 de Wikströmska sågarna).
1797	Gamla kanalkontoret uppfört vid övre 1800-tals slussen. Användes senare som sjukstuga.
1798	Anlades Skeppsdockan vid ”Vintergapet” av ett konsortium under Baltzar von Platen, den togs ur drift på 1920-talet. Denna fylls igen år 1975
1799	Vindbro byggd vid Kafledammen och Malgön. Wikströmska sågarna på Malgön byggdes, revs 1877 för Stridsbergs fabriker. Betty Backs stuga uppförd i slutet av 1700-talet. Malöga kassaregård uppfördes också vid denna tiden.
1800	Den första slussleden öppnar för trafik den 14 augusti med åtta slussar. Ledasre för bygget var Erik Nordewall.
1801	Gustav IV Adolf inviger kanalen i september.
1804	Sammanslogs två kvarnar till Trollhätte Slussbolags kvarn, ”Bolagskvarn”. Vattnet togs från den nya kanalen.
1809	Olidans arkiv nära Västergärdet uppfört
1811-1813	Åkers mangårdsbyggnad uppförd.
1812	Anlades ett slipverk och en kattstensstamp av grosshanlaren B H Santesson.
1816	Invigning av Prins Oscars skola. Skolan revs 1834
1818	Invigning av Götiska förbundets fattigfriskola i kvarteret Sjöfrun. Carl Magnus Lithner var Trollhättans första lärare
1819	James Dicksson & Co arrenderar finbladiga sågarna nr 1 och 2”Dickssonska

	sågarna". Betydande sågverksdrift vid Trollhättan. Allans hus, senare Björsells konditori. Skotten William Allan var mekanicus vid Dickssonska sågarna på Kafledammen.
1823	Den första ångbåten, hjulångaren Braut Anund passerar kanalen på väg till Karlstad. Fattigskolan flyttar till Mölndal..Friskolan Prins Oscar öppnar i utökade lokaler i kvarteret Sjöfrun.
1824	Dragbro ersätter vindbron från 1799 Friskolan Kronprins Oscar byggdes i kv. Sjöfrun och invigdes den 7 maj, revs 1908.
1825	Huset "Gilletts matsalar" byggs i en första etapp
1830	Nils Eriksson antogs till övermekanikus av slussbolaget Grand Hotell vid Spåntorget, Karl Johans torg, byggdes. Huset revs 1913. Stallbacka huvud bryts igenom för kanalen. Karl XIV besöker Trollhättan Nils Ericsson bodde på Åker under åren 1830-1852
1831	Trollhättans värdshus tas i bruk. På 1840-talet kallat Trollhättans hotell och på 1860-talet efter tillbyggnaden för Grand Hotell. Bron över Hjulkvärbäckens byggdes av Holst Nordström, breddades 1942 från 3 till 6 meter. Ny bro byggdes vid Kafleströmmen
1832	Göta kanal färdig i sin helhet. Dess slussar var större än i Trollhättan.
1833	Kontingenthandelsbod öppnas i kvarteret Mercurius av Anders Lundgren. Ny bro vid Kafleströmmen Koleran härjar i vår bygd
1834	Prins Oscars skola uppförd av Slussbolaget, mellan Bergkanalen och fallen tas i bruk. Fullt färdig 1836. Revs 1908. Kronprins Oscar på besök i juli månad.
1836	Turistbro byggdes från Önan till Toppön. Avgiften "Toppöpeningen" går till skolan, brounderhåll och fattighjälpen (enligt Werner Johnsson 1834-35)
1838-02-02	Privilegium för Nya Trollhätte Kanalbolag, ledare var grosshandlare J G Schwan.. Påbörjades den 2:a slusslinjen. Kanal grävs genom Stavereds mosse vid nuvarande järnvägsbron.
1840	Bomullsspinneripå Önan startas av Anders Lundgren och Nils Fredrik Pasch. Spånugnen byggdes i fallet. Sista björnen i Öresjöskogarna skjuts. Slusscaféet byggnad färdig under 1840-talet.
1841	Köpte kanalbolaget skeppsdockan Varmbadhus byggdes i kvarteret Bore, detta brann ner 1848. Båttrafiken flyttas från runt Mossberget till nya kanalleden
1842	Torsereids gård byggdes av Johan F Dahlöf. Ombyggd 1951 Prins Oscars skola blir folkskola.
1843	Anlades ett bomullsspinneri på Önan av Å Lundgren
1844	Invigning av de nya slussarna av Oscar I den 5 juni
1846	Skräväsandet avskaffas i Sverige.
1847	Den moderna industrin gör sitt intåg i Trollhättan. Klädesfabrik vid Silverbäckens av W Hofgren. Pappers bruket "Christinedal" vid Qvickens damm av J A Strömdal. Oljeslageriet vid Polhems kanal av O F Dahlöf. Trollhätte mek. Verkstad (Nydqvist & Holm) grundas av Lidström, Nydqvist och Holm.
1850	Huset med "Gilletts matsalar" färdigt, ursprungliga delen. Skälsbo byggdes. Bostadshuset "Skuggan" vid Olidegårdet byggdes. Anders Schinkler bygger bostadshus och smedja i kvarteret Ymer 2:a kv nummer 3
1852	Inköpte Francke & Braune Anders Gutters, Allmans och Stavereds kvarnar samt Öjebro kvarn på Önan. Johan Pettersson även kallad "Brännvins-Pettersson" river Jockniks hus och bygger hus i kvarteret Svan 4, där stadshuset senare byggdes.

1854	Revs de gamla kvarnarna på västra stranden. Byggdes Strömsbergs såg av JF Dahlöv, ombyggs 1870 till mjölkvarn, revs 1907.. Nedlades det gamla manufakturverket på Malgön, senare kallat Hammarsmedjan.
1855	Hörnhuset Storgatan-Polhemsgatan byggs, där Sparbanken år 2000 ligger. Villa Skogsstjärnan byggd.
1857-08-07	Trollhättan blir egen församling med ca 1900 invånare och Stavered samt Stavereds mosse införlivas. Trollhättan får egen poststation. Trollhättan drabbades återigen av kolera.
1857-1858	Anlades Sveriges första trämassfabrik på Önan av Rosendahls AB (Francke & Braune) Strömsberg byggs av riksdagsman Johan F Dahlöv och år 1880 inköps den av ingenjör Edwars Albert (1846-1924) som successivt byggde till huset med en gavel år 1865.Sockennämnd och sockenstämma införs i Trollhättan.1858 byggs ett varmbadhus nedanför Kafledammen som revs 1910.
1859	Stavered och Staveredsmosse införlivas i den nya församlingen Hullsjön sänktes av markägare på frivillig väg.
1860	Oljeslageriets mangårdsbyggnad byggd. Trollhättans förste kyrkoherde Magnus Åberg tillträder sitt ämbete, han var född i Norra Ving 1820 och var tidigare komminister i Flo. Vänerns vattenstånd ökade med 230 cm på ett år och var 45,67 meter över havet.
1861	Trollhättan skiljs från Gärdhems socken och blir egen kommun.Sparbanksfilial till sparbanken i Vänersborg öppnas på pastorsexpeditionen av kyrkoherde Magnus Åberg, Trollhättan beviljas handelsrättigheter. Första fria handlaren var Johan Pettersson och Wilhelm Hallberg. Oktobermarknad började på Karl Johans torg.
1862	Arrenderar Nydqvist & Holm skeppsdockan. Trollhättans kyrka invigs ritad av Adolf Edelsvärd i nygotisk stil och skänks av Kanalbolaget. Skarpskytteföreningen bildas.Oktobermarknad införs på Karl Johans torg. Apotekare F G Björklund öppnar apotek i kvarteret Sjöfrun. Trollhättan indelas i borgelig och kyrklig kommun. Kommunalstämman med Johan Pettersson som ordförande ersätter sockenstämma. Kommunalnämnden med patron Carl Olof Holm som både ordförande, sekreterare och kassör ersätter sockennämnden. Nils Eriksson upprättar stadsplan över Trollhättans centrum.
1863-fel årtal grundas 1865	Oljeslageriet brinner ner. Uppbyggdes på nytt vid Qvickens damm bakom kyrkan av Alex Friberg. Läggs ner 1916..
1863	Första stadsplanen av Nils Ericsson
1864	Anlades pappersbruk invid Mek. Verkstaden av Alex Friberg m.fl Landsvägen Trollhättan-Gärdhem förbi nuvarande högskolan färdig detta år. Tidigare gick vägen från Storgatan över Stavered och Halvordstorp. Brännvinsbolaget bildas, föreståndare är Johan Petersson. Fullständig näringsfrihet infördes i Sverige. Fotogenlyktor uppsatta på Storgatan Vägen Hojum till Halltorp anlagd.
1865	Levererade Nydqvist & Holm sitt första lok. Slöjdskolan vid Norra skolan klar. Loket "Trollhättan" byggs. Bolagskvarnen revs.
1866	Nils Ericsson lämnar sina befattningar vid kanalbolaget. Trollhättans telegrafstation byggs i kvarteret Svan.
1867	Trollhättans arbetarförening bildas. Järnvägslinjen Uddevalla- Vänersborg-Herrljunga öppnas. Stationen närmast Trollhättan är Rånnum.
1868	Önanupproret på pappersmassfabriken
1869	Kung Oscar II skriver sitt namn i kungagrottan den 2 september. Rederiet "Göta Kanal" öppnar båttrafik mellan Göteborg och Stockholm
1870	Strömbergs såg ändras till Strömbergs kvarn, revs 1907/8. Bostadshuset "Skuggan" VID Västergärdet byggs.Huset med brännvinsbolaget och restaurang

	Göta, nu HSB kontor byggs. Torserefs skola byggs. Tunnbindarns hus i kvarteret Ceres, hörnet Österlånggatan-Garvaregatan klart. Långön vid Knorren benämns som festplats för trollhätteborna.
1872	Dickssonska sågarna lägg ner. Karl XV:s bor "Vinnebrona" byggs Prästgården står färdig, revs 1908. Både skolan och prästgården måste i början av 1908 tas bort för att ge plats åt 1916 års utbyggnad av trafikkanalen. Beslut om årlig marknadsdag i oktober.
1874	Norra skolan startar i augusti, tillbyggs 1881 med en våning. Rivs 1988.
1875	Fattighuset i kvarteret Juno vid Kungsgatan-Skolgatan uppfördes, revs på 1930-talet. Utsikten byggs av fotografen Roland Dahlov. Trollhättans sparbank bildas. Brovaktstugan vid klaffbron byggs. Arbetarföreningens hus i kvarteret Svan vid Strandgatan byggs.
1876	Dickssonska köpte Ernst Stridsberg de Wikströmska sågarna på Malgön. Ossian Johanssons hus i kvarteret Strömkarlen vid Strandgatan färdigt. Revs 1977. Stationshuset för Bergslagegerns järnvägar färdig. Stridsberg & Biörchs startar sina fabriker på Gullöfors. Grand Hotell börjar byggas. Hemmanet Hjulksvarn revs. Första missionshuset i byggden byggdes i kvarteret Toppön, revs 1928.
1877	Bergslagerens järnvägar på sträckan Göteborg-Trollhättan invigs 31 maj. Stationshuset ritat av järnvägsarkitekten Axel Kumlien. Göteborgsmagasinet hus i kvarteret Bore Storgatan-Föreningsgatan byggs. Arbetarföreningens hus i kv. Svan byggt 1873-77, färdigt med handelsbod men också bibliotek och samlingsal.
1878	Gullöfors bruk byggs med valsverk.. Byggandet av Villa Elfhög påbörjas. Östermans hus vid Föreningsgatan färdigt. Revs 1909. Nydqvist & Holm levererar sitt 100:e lok. Gästgivargården och doktorbostaden i kv. Parken rivs
1879	Rosendahls AB gjorde konkurs och övertogs av Korndals AB. Kommunalhus och brännvinsförsäljningshus färdigt i kv. Näcken I andra våningen restaurang "Göta" Storgatan-Garvaregatan färdigt. Järnvägsbron över Göta älv färdig, hela BJ:s järnväg färdig. Nyårsdagen införs gemensam tid i hela Sverige. Trollhättans baptistförsamling bildas.
1880	E L Albert köper Torsered och Strömsberg. Elfhög färdigt., arkitekt Adrian Pettersson.
1881	Anlade K A Holst en remfabrik vid Brudslöjan, sedermera Tacksfabriken. Hojums gård uppförd. Albertska träbron byggs. Rasar 1889. IOGT logen nr 39 Polhem bildas. Vänersborgsbankens hus vid Storgatan byggs av Pihl..
1882	Pihlska huset i kvarteret Mercurius, Storgatan, med Wenersborgsbanken byggt. Järnvägshotellet färdigt.
1883	Telefonstation inrättas med 10 abonnenter.
1884	Syskolan på Drottningtorget klar, revs 1937 och flyttat till Stavered
1885	Nedlades den sista av Önans kvarnar, Tröskelns kvarn. Kung Oscar II inleder hösten med jakt på Halle och Hunneberg. Uppfördes NOHABs kraftstation vid Silverbäcken.
1887	Anlades där pappersbruket på Önan. Nedlades 1916. Telefonstation öppnas den 8 november
1888	Kammarteaterns hus i kvarteret Svan på Storgatan byggs av Karl Fredrik Andersson. Rivs 1978. Trollhättans kreditförening bildas. Ombildas 1903 till Trollhättans köpmannaförening. Pappersbruket på Önan startar. Nedläggs 1916.
1889	Kung Oscars bro öppnas för trafik, byggd av Nydqvist & Holm. Stenvalvsbron över Polhems sluss färdig. Nya järnvägsbron färdig. Schweizeriet byggs vid "gamle dal". Egnahemsområdet Strömslund börjar byggas.
1890	Primska huset i kvarteret Diana klart samt Villa Nyckebo vid Olidan. Utsikten byggs och blir hotell. Elimkapellet i kv. Mercurius vid Österlånggatan invigs. Rivs 1970.

1892	Staden får sin första tidning. Metodistkyrkan i kvarteret Jupiter invigt den 8 oktober. Rivs 1993.Förslag väcks att Trollhättan borde bli stad. Maria Alberts stiftelse inrättas.
1893	Plankarta över kommunen av G Skårman.
1894	NOHABs järnväg längs Drottninggatan färdig. Slöjdskolan vid Norra skolan (Hebeskolan)färdig
1895	Bolagskvarnen rivs, magasinet kvar till 1907. Fattigvården på Dannebacken klar. Odenhuset IOGT, senare biograf Metropol klart.. Villa Strömsvik vid Källtorpsviken klar, byggd av Ernst Stridsberg, arkitekt JA Westerberg.. Schwans villa uppförd senare Vattenfalls förvaltningsbyggnad. Tingshuset klar togs i drift den 13 januari. Kastanjen planteras i Strömslund. Tingshuset vid Karl Johans torg färdigt och invigt, arkitekt Adrian Pettersson. Östra skolan, Odenskolan färdig och invigs året därpå. Revs 1975. Hotell Utsikten får tillbyggnad i sten i två våningar.
1896	Bildades AB de Lavalls el. smältverk. Östra skolan invigd den 20 mars, senare Odenskolan, revs 1975. Krets inom Svenska Turistföreningen bildades av E Albert den 17 april.. Musikparaden genom Trollhättan startar, dirigent Jarl Wennergren. Apotekshuset i kvarteret Bore färdig,, byggt av apotekare Leth. Apoteket flyttar 1952. Trähuset vid Spannmålgatan i kvarteret Najaden klart, s.k. Folkpartiets hus. Kyrkoherde Per Magnus Åberg avlider den 17 januari. Götasalen byggs för IOGT
1897	Schwans villa står klar i kv. Parken. Tillbyggd 1932 och 1983.Nydqvist & Holm levererar sitt 500:e lok. Huset Sverker 7 i Strömslund byggs av J A Hansson.
1898	Bildades AB Trollhättans el. kraft AB. NOHABs plåtslagarverkstad öster om kanalen färdig, försedd med elektriskt ljus.
1899	Samskolan inrättas i byggnaden vid Drottningtorget, revs 1965. Egnahemsområdet i Strömslund började bebyggas.
1899-12-30	Fastställde Kungl. Maj:t häradsrättens och hovrättens utslag, varigenom Staten tillerkändes äganderätten till största delen av fallen.
1900	Frälsningsarmens byggnad på Storgatan färdig. Centralbuffens hus i kvarteret Svan klart. Huset i kvarteret Pallas vid Kungsgatan byggs, revs 1986. Trähuset vid Olssons Herrekipering byggs, revs 1972. Skola i Skoftebyn.
1901	NOHABs vattentorn i drift, revs 1953.Olaus Svenssons hus framför tingshuset rivs. Läsestuga och bibliotek startar i kv. Heerkules. Träskolan i Strömslund färdig. Postkontoret Torsered öppnas i kv. Sverker 7 i Strömslund. Svenska tacksfabriken grundas av John Lawson vid Brudslöjan. Fabriken flyttas 1908 till kv. Mars vid Järnvägsgatan.
1902	Nydqvist & Holm köper pappersbruket på Önan. Olle Johans Nilssons hus i kvarteret Minerva, Österlånggatan-Spannmålgatan klart. Sommarhus byggs på Slottsön av länsman Berggren, revs 1960. 1:a maj demonstration för första gången i trollhättan. Carl Frennberg bär den röda fanan.
1903	Huset Myran i kvarteret Fisken är färdigt med 30 lägenheter och 2 affärer.. Malgöns kraftstation anlades intill nuvarande Strömkarlsbron med 2 aggregat och 5 aggregat 1906. Revs 1937.. NOHABs krafstation i Silverbäcken vid Olidan tas i bruk. Engelska hörnan byggs, brann den 7 juli 1968.
1904	Jordskalv i Trollhättan den 23 oktober. Epedemisjukhuset på Drottninggatan färdigt. Biograf Svea senare Palladium färdigt i december. Elektrisk gatubelysning införs. Ny Tid får lokalredaktion, red. Anders Hansson
1905	Nya Trollhätte Kanalverk köps av staten. Trollhättans sparbank flyttar in i Apotekshuset på Storgatan. Konfekthörnans hus i kvarteret Herkules byggt. Hyreshuset Fridhem på Kungsgatan färdigt.
1906	Tidningen Trollhättans bildas av E Karlinder,första nummer kommer den 2 maj. Hörnhuset Kungsgatan- Trollgatan i kvarteret Gripen klart. Brann i januari 1976. Egnahemsområdet på Hjulksvarn börjar bebyggas.Ny prästgård byggs i kv.



	Herkules. Götahuset i kv. Stormen 4 färdigt, byggmästare J Eriksson. Nydqvist & Holms hus i kv. Svea färdigt. Kanalverkets nya bil en 16hk limousin, gör 45 km/t. TIF bildas. Hjalmar Branting talar från tingshustrappan i rösträttsfrågor. Kraftkanalen börjar byggas.
1907	”Mors gård” i kvarteret Frej på Drottninggatan klart, revs 1975. Hjortmossens sjukhem färdigt. Hängbro över flottbergsströmmen anlades. Privatskolan vid vattentornet byggdes som sjukstuga för statligt anställda. Vattentornet vid Gärdhemsvägen klart. Strömsbergs kvarn rivs. Vattenverket på Hjulksvarn färdigt. Prins Ooskar skola och prästgården rivs för kraftkanalen.
1908	Den ursprungliga Malgöbron uppfördes breddas med gångbana 1924. Flyttades till Spikön 1989. Villa Forslid vid ställverket byggd. Provisorisk fotbollsplan anlades i kvarteret Vaktmästaren på Egna hem.. Vattenverket i Hjulksvarnelund färdigt. Södra skolan byggd senare kallad Oscarskolan. Första realexamen i Samskolan, 4 pojkar och 3 flickor. Kyrkbron över kraftkanalen färdig. Maskinistbostäderna på Västergärdet byggs 1908-1909. Wennergrenska huset på Storgatan byggs på 1850-talet och tillbyggs mot gatan med tegelhuset. Ny prästgård i kv. Herkules vd Österlånggatan.
1909	Stridsberg & Biörk flyttar fabriken till västra sidan av älven. Första fabriken byggs på Stallbacka industriområde. Trollhättans vatten och avloppsverk anslås. Wijkmarkska gården, numera Odd Fellow färdig. Arkitekt professor L I Wahlman. Doktor Hellebergs hus vid Föreningsgatan färdigt. Muren färdig 1910 revs 1954. Strömkarlsbron färdig. Detta år finns 12 bilar i Älvsborgs län. Wilhelm Carlssons specerier öppnar på Storgatan 2. Biografen Cosmorama senare Röda Kvarn klar, bostadsdelen 1912. Villa Skogsvreten byggs som direktörsbostad åt Kraftverket. Gula Farn i kv. Ceres på Staveredsgatan klart, rivs 1985.
1910	Olidestationen öppnas, invigs av Gustav V den 29 oktober. Gustav V skriver samtidigt sitt namn i Kungagrottan. Husen på Fagerstrand börjar byggas. ”Strömkarlen” på plats, ritad av arkitekt Erik Josefsson och skulpterad av konstnären Carl Eldh. Högs vid AB Hilleviken i Stockholm. Ett 20 tal granitblock, vikt 60 ton. Malgöbron färdig. ”Ock”-huset i kv Stormen 3 färdigt. Nya epidemisjukhuset i kv. Antilopen öppnas. Trollhättans scoutkår bildas, kårchef brandchefen Karl Hallin. Klypesjön fylls igen på 1910-talet.
1911	Varmbadhuset i kv Tor öppnas. Lindarna på Kungsgatan planteras. Polhemsmonumentet vid kyrkan avtäcks. Idrottsplatsen på Egna hem öppnas. Tabor kyrkan i Strömslund färdig, revs 2000. Hörnhuset Föreningsgatan-Strandgatan intill Krönleins byggs, revs 1992. Bokhandale Petterssons hus byggs i kv. Svan Varmbadhuset i kv. Tor vid Spannmålsgatan flertal i september.
1912	Gullfors i sin helhet flyttar till Knorren Maria Alberts stiftelses sjukhus öppnas. Egnahemsskolan färdig. Folkparken i Hjulksvarnelund öppnas i TIF:s regi. Strömkarlsbron öppnas för trafik. Nydqvist & Holm levererar sitt 1000:e lok. Frejasalen byggs av IOGT-logen. Huset Hoppet 4, Kungsgatan-garvaregatan färdigt.
1913	Beslut om byggande av stadshus den 11 november lades första grunden. AB Ferrolegeringar startar på Stallbacka. Kyrkogården på Hojum invigs. Isac Nejman startar lump och skrothandel. Grand hotell rivs för stadshuset. Johan Peterssons hus rivs för stadshuset (byggt 1852) Hotell Utsikten övertar hotellverksamheten.
1915	Stockholms Superfosfatfabriks AB Trollhätteverk startar. Maria Alberts sjukstuga byggs ut, ytterligare utbyggnad 1931. NOHABs järnvägsbro färdig, går på räls på kanalens botten. Val av stadsfullmäktige.
1916	Trollhättan blir stad och den 3:e slusslinjen invigs. Järnvägen Trollhätta-Nossebro öppnas för trafik, nedlades 1968. Stadshuset färdigt. Klockstapeln vid övre slussen reses. Klaffbron färdig. Oljeslageriet läggs ner.

1917	Skandinaviska Grafitindustri AB anläggs. Hamnkontoret byggs. Telegrafhuset, Kungsgatan 38 vid torget färdig, där låg tidigare Fisherströms hus.
1918	Höganäs-Billesholms AB anläggs. Plantering på Karl Johans torg anläggs. Hamnmagasinet i kv Bore vid Strandgatan klart att tas i bruk. Delar av Hotell Utsikten rivs, stenhusdelen blir tjänstebostäder.
1919	Salpetervillan byggs. De första kvinnorna väljs in i stadsfullmäktige, Signe Fogel och Hulda Weinert
1920	Malöga införlivas med Trollhättan. Första Barnens Dag den 22 september. BK Kamraterna bildas. Trollhättans bomullsväveri startas av Ruben Ulenius i kv. Kärret, St Hojumsgatan 12, läggs ner 1948.
1921	Första rysslaket levereras. Rysskranen byggs.TAK bildas. Stadsfullmäktigebeslut på att skolföreståndare ska kallas folkskoleinspektör., förste innehavaren av titeln var Oscar Hellner.Apotekare Björklunds hus brinner på Storgatan 40.
1923	Strömslunds vattentorn färdigt.
1924	Rhodins hus på Torggatan inflyttningsklart. Stadsbiblioteket flyttar dit. Det 500:e och sista loket levereras till Ryssland. Vattentornet vid järnvägen byggs.
1925	Andreakyrkan i Skoftebyn invigs. Trollhättans roddsällskap bildas.
1926	Ny missionskyrka byggs i kv. Toppön, invigs 1928.Skoftebyns AIS bildas.
1927	Hälltorpsbron byggs som nödhjälpsarbete 1925-1927.
1928	Kallbadhuset på Spikön tas i bruk, rivs 1978.
1930	NOHAB startar flygmotortillverkning genom NOHAB flygmotorfabriker AB. Trollhättans sportklubb bildas. Skoftebyns skola färdig.
1931	Strömslunds nya skola invigs. Minnessten över IOGT-logen nr 39 Polhem avtäckts för platsen för Prins Oscars skola.
1933	NOHABs järnväg flyttad.
1934	Trollhätte-Gillet bildas. Kungsportsviadukten öppnas. Hojumsviadukten färdig. Bro vid Ronnum byggs. Wilhelm Hansen stenen avtäckts av Gustav V, flyttad flera gånger därefter.
1936	Axel Ebbes ” Den heliga lågan ” invigs på Karl Johans torg, donator Caroline Zetterberg. Folkets Hus färdigt. Samrealskola vid Drottningtorget färdig. Gripens bollklubb bildas.
1937	Svenska Aeroplan AB startar vid Malöga. Syskolan vid Drottningtorget flyttas till Stavered, byggd 1884. Malgöns kraftstation rivs. Muren för vattenmagasinet vid Hojumsstationen färdig.
1938	Tingshuset på Gärdhemsvägen invigs, tillbyggt och ändrat 1964. Biblioteket flyttar in i gamla tingshuset, flyttar 1978 till fd Domus i Diana. Ny stadsplan för Trollhättan antas. Forngården invigs. Björsells på Storgatan 36 tillbyggs med veranda.
1939	Brandstationen i kv. Jupiter färdig, rivs 1992. Hojums varp vattenfylles.
1941	NOHAB FFlygmotor blir Svenska Flygmotor AB
1942	Håjumsstationen färdig. Spiköbron färdig.Hennings hus i kv. Gripens brann.
1944	Edsborg tas i bruk
1945	Införlivas södra delen av Vassända-.Naglum, Edsvid med Trollhättan
1946	TBIS startar i Strömslund
1947	Högmans industri verktyg AB grundas av Elis Högman.
1948	Cerbo grundas av Evald Lind för tillverkning av plastartiklar.Einar Egnell startar tillverkning av bröstpumpar. Konsum varuhus öppnar i kv. Diana
1949	Föreningen Gamla Trollhättepojkar bildas.
1950	SAAB börjar sin tillverkning av D`SAAB 92
1951	Trollhättans kommunala Gymnasium startar.Staveredskolan byggs. Minnessten över Nils Ericson reses av Trollhätte-Gillet vid övre slussen.
1954	Första studentkullen går ut. Sjöströms Svetsverkstad senare Stålmonteringar AB

	grundas av Kjell Sjöström.
1955	Trollhättans Handelsgymnasium, 2 årigt, inrättas i kv. Rödjan. SAAB 93 presenteras.
1956	Arthur Lundqvist skolan startar. Krematoriet invigs vid Hojums begravningsplats. Museum inrättas i fd varmbadhuset i kv. Tor.
1957	Första handelsstudentexamen
1958	Byggandet av Trollhättans lasarett inleds. Vattentornen, Svamparna vid Karlstorp tas i bruk. Den nya klaffbron färdig, den tidigare byggd 1916. Götalundens småkyrka invigs. Gymnasiet förstatligas och blir Trollhättans Allmänna Läroverk. TFK bildas. Albert-stenen invigs i Strömsbergsparken.
1959	Tekniska läroverket startar i barack i kv Malgön, flyttar 1961 till kv. Elefantén. Fallens dagar för första gången en idé av Gösta Vogel-Rödin. Polhemsskolan i kv Malgön färdig
1961	Lyrfågelskolan färdig
1962	Slättbergsbanan färdig. Tekniska gymnasiets nya byggnad färdig vid Gärdhemsvägen, invigs 1963. Erik Carlsson vinner Montecarlo rallyt.
1963	Nioårig grundskola införs i Trollhättan
1964	Slättbergsbanan invigs. Vattenverket på Överby färdig. Trollhättans lasarett tas i bruk. Församlingsgården i kv. Älvkvarnen tas i bruk. Gamla samskolan vid torget rivs.
1965	Kommunala musikskolan inrättas. Karlstorpsskolan färdig. Nossebrobanan läggs ner.
1966	Trollhättan fyller 50 år. Åke Jönssons skulptur ”Materia et motus (ämnet och rörelsen) är på plats på Polhemsplatsen (Bakelsen). Gymnasiet blir kommunalt och Trollhättans Högre Allmänna Läroverk slås samman med Trollhättans Handelsgymnasium under namnet Polhemsgymnasiet. De naturvetenskapliga ämnena överförs till Nils Erikssonskolan.
1967	Södra väve inkorporeras med Trollhättan.
1968	Älvhögsborg tas i bruk, utebassängerna byggs senare. Nossebrobanan läggs ner. Engelska hörnan brinner. Pettersbergsskolan färdig. Kung Oscars bro rivs.
1969	Nya Oscarsbron färdig. Stålmonteringar gjorde konstruktionen.. SAAB 99 börjar tillverkas.
1970	Karlstorpsskolan färdig. Kraftvärmeverket och vattentornet i kv. Getingen på Lextorp klara att tas i drift.
1971	Större delen av Flundre införlivas med Trollhättan.
1972	Källtorpsgården öppnar.
1973	Lextorpskyrkan invigs, arkitekt Karl-Erik Ydeskog. Malöga flyplats får snabbförbindelse med Bromma.
1974	Lagmansered inkorporeras. Skeppsdockan fylls igen.
1975	Odenskolan rivs. Tornuret lagas av Urmakare Agne Smith och sätts upp på Sylteskolan. Trafikkanalen fördjupas.
1976	Affärshuset Oden invigs. Stadsbiblioteket flyttar från gamla tingshuset till fd. Konsum/Diana.
1977	Radio trestad börjar sina sändningar.
1978	Edsborgsleden, riksväg 45 öppnas.
1980	Strömkarlsgården färdig.
1981	Stallbackabron färdig. Kommunens förvaltningshus färdigt, väggkonsten av Carl-Harry Stålhane. Trollhättans tidning firar 75 år. Fastigheten i kv. Gripen 3A och B rivs för vattenfalls nybygge. Håård-Hallins hus rivs samtidigt.
1983	Ishallen på Slättbergen invigs. Frälsningsarmens kyrka färdig vid Österlånggatan-Garvaregatan.
1984	SAAB 9000 börjar tillverkas. Invigning av Vattenfalls byggnad i kv Gripen. Kanalmuseet öppnas.

1985	Sparbanken Väst bildas.
1986	Vattenkonsten på torget avtäcks. Konstnär var Caarl-Harry Stålhane.
1987	NÄL invigs. Överby affärscentrum startar. Hebeskolan rivs.
1989	GM köper halva SAAB.
1990	Nya Folkets Hus invigs. Biblioteket flyttar in.
1991	Utsikten rivs. Insikten byggs.
1992	Polhemsgymnasiet flyttar till Strömkarlsskolan. Skolorna slås samman till Magnus Åbergsgymnasiet. Högskolan flyttar in i Polhemsgymnasiets lokaler vid torget. Brandstationen i kv. Jupiter rivs.
1993	Metodistkyrkan Nataniel rivs i kv. Jupiter, byggdes 1892. .
1994	Betty Backs park invigs
1995	Guldfynd i Vittene
1997	Film i Väst börjar sin verksamhet på Nohabsområdet. SAAB firar 50 år som biltillverkare och lanserar medellen 9:5. Slättbergen blir naturvårdsområde.
1998	Innovatum invigs
1999	Linbanan mellan Innovatum och Insikten öppnas.